

De Bende van Razende Ouderen: oud, kwiek en goed geluimd!

Lach niet met oudere mensen!

Morgen gaat men... jullie verwensen!

De Gang van Razende Ouderen is een onafhankelijke, vastberaden en opgewekte burgerbeweging met 15.000 sympathisanten in Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

De Bende verzet zich omdat bejaarden moeten kunnen genieten van een menswaardige oude dag. Zij mobiliseert zich in het bijzonder tegen miserabele pensioenen en de sterk gestegen levensduurte, tegen administratieve pesterijen en de overmacht van onbegrijpelijke computerprocedures en andere vormen van mishandeling van de bejaarden.

De Gang is bekend voor zijn spectaculaire acties, pittig en met een vleugje humor.

Ze publiceert regelmatig op de website <https://gangdesvieuxencolere.be/> en op Facebook.

De derde leeftijd...

Dat waren de massale overlijdens tijdens de covid-crisis, het Orpea-schandaal, de misbruiken, de miserabele pensioenen, de tot 67 jaar opgetrokken pensioenleeftijd, de digitale uitsluiting, de administratieve vervolgingen, de te lage "tewerkstellingsgraad" van de bejaarden, enz.

Wanneer het bejaardenprobleem in het nieuws komt, wordt het meestal voorgesteld als een erg bedroevend kwaad dat alleen een hoop last, kommer en kwel met zich meebrengt.

Maar de Ouderen, dat zijn ook het optimistisch, rebelse pleidooi zoals dat van François Englert, geboren in 1934 en winnaar van de Nobelprijs voor fysica. Dat zijn ook de getuigenis, tegen de nazi-barbarij, van de onvermoeibare Simon Gronowski, geboren in 1931, die ontsnapte uit het laatste konvooi naar Auschwitz. Dat zijn de ontelbare activiteiten van grootouders met hun kleinkinderen, hun alomtegenwoordigheid in culturele en sociale verenigingen, huiswerkscholen, conversatietafels in verschillende talen, hulp aan immigranten en daklozen, voedselbanken en bedeling van maaltijden, winkels voor sociale hulp en rechtsbijstand. Of gewoonweg met vriendelijke omgang tussen de burens, met mensen die nog ouder zijn dan zij, met armen, mindervaliden...

De Ouderen, dat zijn ook de vrolijke fratsen van de Bende van Razende Ouderen die met serieuze dingen omgaan met stekelige humor en 'zwaans'.

Buiten koopwaar heeft niets nog waarde!

Het probleem: al deze activiteiten, al de enorme intellectuele en maatschappelijke rijkdom die ze overdragen, al hun momenten van inzet worden strikt genomen niet naar waarde geschat. Omdat ze geen product zijn dat ze met een meerwaarde kan verhandeld worden, de enige waarde die volgens het kapitalisme van tel is.

Het hoogste goed van het heilig Bruto Binnenlands Product, het ideaal van de economen en de politici, houdt geen rekening met de "kosteloze" bijdrage van de bejaarden. Het telt ook het "gratis" werk van vrouwen in het huishouden niet mee. Ouderen worden als waardeloos bekeken, afgedaan als een blok aan het been.

Ze zien geen mensen maar ruiken geld, "grijs goud"....

Oude mensen zijn niets waard...tenzij ze zelf als handelswaar, als "grijs goud" op de arbeidsmarkt gezet worden.

Dat is de berekening van zogenaamde projectontwikkelaars en gespecialiseerde investeerders die rusthuizen en andere min of meer luxueuze 'woningen' inpalmen en aanbieden aan een vast cliënteel, liefst veelbelovende beleggers met een groot inkomen en vooral zonder risico. Zonder risico omdat de sociale zekerheid de kosten dekt van onderhoud, personeel en zorg, terwijl de zoete winsten van de "hotel"-inkomsten naar de privé sector worden versluisd. Dit is het Orpea-model, het bejaardenconcern dat bekend is vanwege de cynisme en weerszinwekkende toestanden die in die tehuizen heersen.

Een andere truc is die van vastgoedinvesteerders die de associatieve en de straatarme openbare instellingen (van het OCMW) aanzetten om de gebouwen door hen te laten beheren. In ruil voor een kleine som verbindt de privéorganisatie zich daarbij toe de gebouwen te renoveren, die vervolgens opnieuw verhuurd worden aan een VZW, de vroegere instelling van verzorging, ondertussen geherstructureerd door de ontmanteling ervan. De onderhoudskosten van de instelling vallen onder de verantwoordelijkheid van die vzw en het gebouw wordt na 27 jaar eigendom van de investeerder! Dat is het model dat de N-VA wil veralgemenen in Vlaanderen.

...dat ruikt naar de dood

De schaamteloze uitbuiting en minachting voor menselijke waardigheid is in al zijn verschrikkinge aan het licht gekomen tijdens de Covid-crisis. De eerste getroffen verpleeghuizen waren luxe woningen, die het bestaan ervan verborgen hebben, puur om hun "goede reputatie" te behouden. De ziekte heeft daarvoor

een grote tol geëist.

Toen zich uitbreidde tot een pandemie heeft men duizenden bejaarden laten sterven in eenzaamheid door hun familie te verbieden hen te bezoeken. Er was het verbod aan hospitalen die een gebrek aan plaats hadden om zieken met ziekenwagens elders over te brengen. Bij duizenden zijn ouderen zo terecht gekomen in een waanzin van euthanasie, van het sorteren van patiënten volgens leeftijd om ze te verzorgen in functie van hun ouderdom. Dat alles met de medeplichtigheid van de verantwoordelijke politici die ouderdom gewoon beschouwden als een voorspel op de dood...

...dood gewicht en misbruik

De vergelijking is eenvoudig: bejaarden die alleen maar wachtten op de dood waren werden beschouwd als dood gewicht, hinderlijk, lastig, wars van begrip, vaak op zichzelf en op hun eigen lijden gericht. Hoe kan men mensen behandelen die niet redelijkheid meer zijn?

Daarvoor is geduld, tijd, begrip en empathie nodig.

En het is daar dat het schoen wringt. De verzorgingstehuizen kampen met gebrek aan personeel en die hebben gebrek aan vorming. Ze worden slecht betaald, ondergewaardeerd, met onzekere contracten. Vooral in tehuizen de particuliere sector worden ze onderworpen aan vereisten van efficiëntie, snelheid en zuinigheid.

Vandaar ligt het misbruik. Ongeduld. "Ruzies". Dwangmiddelen voor "moeilijke" gevallen zoals dwangbuizen, pols- en enkelbanden, opsluiting. En wijd gebruik van chemische dwangbuizen.

Naast het lijden van ouderen is er ook het lijden van het verzorgingspersoneel, gevangenen binnen een logica die hen ontgaat.

Voor een waardige en gelukkige oude dag!

De Bende protesteert tegen de voortdurende aanvallen, uitgelokt door de Europese Commissie tegen de toename, de vergrijzing en de financiering van pensioenen. Te veel ouderen en bejaarden leven in armoede – verschrikkelijke armoede in een land waarvan de rijkdom wegstroomt naar belastingparadijzen:

De bende eist voor iedereen een minimumpensioen van 1690 euro netto per maand (geïndexeerd naar november 2021)

Te veel Ouderen komen ziek, uitgeput, afgeleefd aan op hun pensioenleeftijd. Op 67-jarige leeftijd is een derde van de armsten al gestorven. Voor de levensverwachting is er een verschil van 10 jaar tussen de 10% armsten en de 10% rijksten. Onlangs nam een Oude Gangster een taxi die werd bestuurd door een 82-jarige bejaarde. Dat verbetert "werkgelegenheidsgraad" van senioren, zeggen ze! Is dat het levenseinde dat wij willen?

De bende eist pensioen voor iedereen op 65-jarige leeftijd

Te veel bejaarde vrouwen hebben maar een klein pensioen door onderbroken loopbanen, opgelegd deeltijds werk, lagere lonen.

De bende eist 0% verschil tussen vrouwen en mannen

Liberale specialisten voorspellen de ineenstorting van het huidige pensioenstelsel dat gebaseerd is op solidariteit tussen werkenden en gepensioneerden (de "eerste pijler"). Ze pleiten voor een veralgemening van de aanvullende pensioenen binnen bepaalde ondernemingen (tweede pijler), van pensioensparen en levensverzekeringen (derde pijler). Ze verwijten zelfs dat ze geen eigendommen hebben gekocht met het oog op hun oude dag (de zogenaamde vierde pijler) :

De Bende eist versterking van de eerste pijler van solidaire financiering van de pensioenen

Nee tegen vernedering, nee tegen administratieve intimidatie!

Er heerst een toenemende misselijk makende sfeer van 'bejaardenbelasting' en van 'leeftijdscriminatie'. Zoals bij 'racisme' en 'seksisme' worden hiermee tweespalt gezaaid tussen verschillende groepen uitgespeeld: de 'productieven' tegen de bejaarden, de bejaarden tegen de jongeren en omgekeerd!). De schuld van de budgettaire problemen van heel de samenleving wordt op de rug van de Ouderen geschoven! "Ze kosten te veel. Het zijn nutteloze profiteurs, die daarbij ook nog durven reclameren!"

Rechts wakkert een algemeen wantrouwen aan tegen alle uitkeringsgerechtigden door ze voortdurend

verdacht te maken als fraudeurs en bedriegers: werklozen, zieken, gehandicapten, immigranten...en ook de bejaarden.

Een bijzonder weerzinwekkend voorbeeld: de maatregelen die de vorige regering oplegde tegen mensen die IGO ontvangen (InkomensGarantie voor Ouderen), een inkomenstoeslag voor mensen met een extreem laag inkomen, waarmee ze amper boven de armoedegrens uitkomen. Deze mensen worden onderworpen aan drastische eisen van verblijf in het land, om te voorkomen dat ze "het rustig aan doen in het buitenland op onze rug". Minister Baquelaine had niets beters voor gevonden dan de controle van GRAPA-ontvangers te doen uitvoeren door ... de postbodes. Als de postbode hen tijdens drie onaangekondigde bezoeken niet thuis aantrof, werd hun toelage ingehouden. Je kunt de stress voorstellen van ouderen die slecht horen of moeilijk uit de voeten kunnen, die moeite hebben met bewegen, die bang zijn dat ze de deurbel niet zouden horen of niet snel genoeg naar beneden kunnen komen jn, die de deur niet uit durven uitgaan om te gaan winkelen of op bezoek te gaan bij hun kinderen! Hoe kan men een systeem instellen dat zo gemeen, zo vernederend, zo minachtend is, en waarmee de zwaksten en meest behoeftigen mee te getroffen worden?

Daarom zijn de Oude Gangsters zo razend!

Nee tegen alles per computer!

Veralgemening van digitaal, voorrang op digitaal! Dit is het nieuwe ordewoord in de private sector en ook in de openbare diensten doordringt in naam van personeelsbesparing (maar wat zijn de kosten van raadgevers, van internetbeveiliging?) Welke milieukosten veroorzaken de clouds en andere serveurs?). Met de lobbying van de telecom multinationals is de vooruitgang alleen maar een illusie.

Er zijn vrijwel geen toegankelijke loketten meer: Een afspraak maken? "Stuur een email !" Er zitten nergens nog mensen achter de telefoons (indien die er zijn:); "druk 1, druk 2, druk 3..."

In België staan vier op de tien personen zeer zwak tegenover de digitale technologie. Ze worden slachtoffer van de procedures en de logica van websites. Die worden ontworpen door technocraten die ver staan van de sociale toestand van mensen die slecht uit de voeten kunnen, die de taal slecht beheersen of met leesmoelijkheden kampen, slechthorenden, slechtzienenden, gehandicapten. Ook veel Ouderen, soms zeer hooggeschoolden maar die onbekend zijn met deze nieuwe technologieën. Om nog maar te zwijgen van de kostprijs van het materiaal, van abonnementen, van de stress en angst om iets te vergeten of om een verkeerd antwoord in te voeren, de omslachtigheid om iets te kunnen wissen of te verbeteren, bang te zijn voor oplichterij; om fouten te maken of voor wachtwoorden die geblokkeerd worden.

Zelfs het betalen met contant geld is een beproeving geworden: steeds minder distributeurs. "Betaal met je kaart!" Maar wat als die gestolen wordt? Wat als ik mijn code vergeet? En hoe weet ik hoeveel er nog op mijn bankrekening staat omdat ik geen toegang heb op internet?

Wat de zwakste gebruikers nodig hebben zijn geen machines, maar mensen die begripvol, bekwaam, beschikbaar zijn en aan wie problemen kunnen voorgelegd en besproken worden – zelfs al moet je meermaals iets herhalen om zeker te zijn dat je het begrepen hebt.

Een samenleving die mensen verplettert, vooral de zwaksten, in naam van winst en profijt, is het dat wat we willen?

Daarom zijn de oude gangsters zo razend!

Ja, de Oude gangsters zijn Razend kwaad!
Kwaad op onrecht en ongelijkheid!
Kwaad op belastingontduiking!
Kwaad op aantasting van de menselijke waardigheid!
Kwaad op sociale minachting!

Pierre Marage, (De Peetvader)

4 juli 2023

(voorbereid voor "Espace de Libertés")